

Kære alle

Tak for invitationen til komme her til Vorbasse og holde båletalen ved sankthans.

Vi fejrer i aften sankthans og midsommer – og for mange af os er det en vigtig tradition. Traditionen markerer nemlig, at sommerferien nærmer sig og dermed de lyse og varme dage. Vi har været igennem en vinter og en mørkere tid, men stemningen er nu lettere og gladere, mere håbefuldt og lun. Nu er Højsommeren på vej.

Den officielle start på sommeren er som bekendt 1. juni. I år var 1. juni samtidig en demokratiets festdag, fordi vi holdt folkeafstemning, hvor vi danskere kunne benytte vores grundlovssikrede ret til at lade vores stemmer blive hørt. Det er en ret, vi skal værne om, ligesom vi skal værne om demokratiet, for demokrati kommer ikke af sig selv. Det kan vi desværre se mange eksempler på, hvis vi kigger ud over landets grænser.

Hvordan værner vi så bedst om demokratiet? For mig handler det ikke bare om at stemme til et valg. Demokratiet er ikke en styreform, hvor vi har gjort vores demokratiske pligt ved blot at sætte et kryds. Demokrati er en livsform, som vi har med os i vores møde med verden. Den demokratiske samtale er rygraden i et stærkt demokrati, hvor borgerne er aktive deltagere i og medskabere af samfundet.

I disse år er den demokratiske samtale under pres. Færre engagerer sig politisk, og flere melder sig ud af den offentlige debat, fordi de frygter hadbeskeder. På den korte bane er det trist, og på den lange bane er det potentielt undergravende for demokratiet, som kræver inddragelse og deltagelse af alle dele af samfundet.

Men demokrati betyder heller ikke nødvendigvis, at man skal melde sig ind i et parti. For demokrati er også at engagere sig i børnenes skolebestyrelse, melde sig ind i den lokale fodboldklub og at tale med naboen over hækken – eller være aktiv i det lokale marked, som I er rigtig gode til her i Vorbasse.

Her har I en mulighed for at påvirke det nære. Det, som betyder noget i hverdagen. Der er altså brug for jeres – folkets - påvirkning og engagement, hvis et demokrati skal leve.

Man bliver ikke født som demokrat. Det er noget, vi bliver, når vi villigt påtager os de demokratiske værdier som vore egne. Det skal bibringes hver ny generation, og derfor er det af så afgørende betydning, at vores børn og unge bliver demokratisk engagerede.

Vi, som er forældre, har i denne sammenhæng et stort ansvar for at oplære de kommende generationer i de demokratiske værdier. Men den demokratisk dannelse er mere end et forældreansvar. Det er en samfundsopgave, som alle skal bidrage til at løfte: forældre, pædagoger, lærere, medier, politikere - og også kommunen. Derfor skal den demokratiske dannelse have en helt central plads i vores daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner.

Det gør vi i Billund Kommune gennem initiativer som deltagelse i Skolevalg i vores folkeskoler og projektet "I Politisk Mesterlære" i Ungdomsskolen. Og som en central del af vores vision om Børnenes Hovedstad inddrager og samskaber vi med vores børn, når vi skal finde på nye løsninger, så vi skaber fremtidens samfund med de generationer, som skal leve i den.

Formålet med det hele er et samfund, hvor flere kommer til orde, og flere synspunkter og argumenter kommer på bordet. Og hvor vi udfordrer hinanden på vores holdninger.

Kun på den måde får vi de bedste og mest holdbare løsninger, der skaber forbedringer og fremskridt. Det er jo i bund og grund det, demokrati handler om: At vi gennem samtale når frem til et kompromis, som er til det fælles bedste.

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig dejlig sankthansaften.

Tak for ordet.