

# Fransk visit i Vorbasse

## Gensyn efter 62 år

I sommeren 1948 (eller -49) blev den 10 årige dreng Bernard sat på toget et sted i Frankrig. Sammen med andre franske børn skulle han på et tremåneders ophold i Danmark på grund af vanskelige forhold i Frankrig efter krigen. Bernard fik sit ophold hos en familie i Vorbasse.

Sammen med et par danske venner er Bernard og hans kone Monique nu i Danmark med et stort ønske om at gense Vorbasse. Han havde fire erindringsbilleder i hovedet: Der var en butik med tøj, der var et mejeri lige i nærheden, og ligeså en kiosk, hvor han købte is. Desuden kunne han huske, at han ankom med tog til Vorbasse station. Men hvem var værtsfamilien ?

Lokalhistorisk Arkiv fandt i løbet af nogle timer frem til, at det måske var Fredrik P. Jensen, som havde butikken, der i dag hedder "Prikken". En kontakt til Jørgen Jensen (søn af Frederik P. Jensen) bekræftede, at familien havde haft en fransk feriedreng, da Jørgen var ca. 5 år.

Mandag formiddag blev der så arrangeret gensyn mellem Bernard og Jørgen efter mere end 60 år uden kontakt. Et spændende møde, som også rummede store følelser.

Efter velkomst foran mejeriet gik turen hen til Prikken, hvor Jenny og Erling Larsen tog imod. Meget gæstfrit viste de butik og privatbolig frem for de besøgende. Gang på gang stod Bernard helt stille og iagttog rummene mens hukommelsen tydeligvis var på overarbejde: Har rummet altid været så stort?, Var der ikke en dør herovre? -- og så blev der fotograferet.

Jørgen ville gerne vide, om Bernard havde lært danske ord, da han rejste hjem. "Jo! Jeg kan to danske ord. "Tak" og så "sigtebrød". Med ordforråd ville der have været store problemer, hvis ikke venneparret Anita og Bo Speerschneider konstant arbejdede som tolke.

Efter besøget hos Jenny og Erling skulle Bernard genopfriske det sidste erindringsbillede. Derfor gik turen ned til Stationen, hvor Bernard gik frem og tilbage og sugede indtryk til sig. Dejligt at kunne vise ham et minde, der er så velholdt og uforandret.

Det spændende gensynsmøde sluttede med frokost på Hovborg Kro, og mon ikke den etablerede kontakt vil resultere i en del mail-skriveri fremover.

PS: Bernard Delattre har i øvrigt klaret sig flot . Han fik den højeste atom-ingeniør uddannelse og har medvirket i bygning og lukning af atomkraftværker i både Frankrig og Spanien.

JM 30/7 2013