

## **Et tilbageblik**

### **Juleaften 2015 på Frihavnen i Vorbasse.**

Min mand Jens og jeg tilbragte juleaften på Frihavnen. Min mor er beboer der og vi vurderede, at det nok ville være bedst for hende at fejre jul i trygge og daglige rammer.

Vi kom om eftermiddagen og så julegudstjeneste fra Danmarks Radio sammen med min mor i hendes lejlighed og hyggede os med hende, inden vi i god tid til julemiddagen kl. 17.30 gik ned i spisestuen, hvor vi skulle spise julemiddag sammen med de beboere, der skulle fejre juleaften på Frihavnen.

D.v.s. et par af beboerne fejrede juleaften i deres egen lejlighed sammen med deres familie, som var kommet på besøg.

Bordene i spisestuen var rigtig julepyntede. Ved bordene sad vi 8-9 beboere, en enkelt ude fra byen, 3-4 pårørende og de tre personaler, som var på arbejde. Der var ingen behov for hjælp ude i byen omkring det tidspunkt, så personalet serverede og hyggede om os alle. Vi fik traditionel julemad, stegt and med brunede og hvide kartofler, rødkål m.m. Dertil blev serveret drikkevarer efter ønske. Vi hyggede os ved bordene og sang indimellem flere julesalmer. Mens vi spiste kunne vi kigge på det fint pyntede juletræ.

Ris a la mande var der også med 2 mandelgaver, en beboer fik den ene og min mand den anden (som han også plejer at få derhjemme).

Til kaffen blev der sendt konfektskåle rundt sammen med småkagerne.

Der var julegaver til alle fra "Frihavnens Venner". Beboerne fik en stor kurv fyldt med diverse lækkerier og ikke nok med det, os pårørende fik også en julegave. Det var flot og overraskende, synes vi.

Kl.20.30 var min mor træt og ønskede at komme i seng, men som hun sagde, når man er næsten 100 år, har man vel også have lov at blive træt og det var vi enige med hende i. Da hun lå i sengen og vi sagde farvel, blev hun ved med at sige tusind tak fordi I var her, åh, hvor jeg elsker jer, hvor var det en dejlig aften og vi fik adskillige knus inden vi gik hjem.

For os var det en anderledes, men rigtig dejlig juleaften.

### **Nytårsaften**

Nytårsaften om eftermiddagen besøgte vi min mor og da vi gik hjem inden spisetid om aftenen hilste vi lige på det personale, der var på arbejde og de fortalte os, hvordan aftenen skulle forløbe.

Der var dækket fine nytårsborde i spisestuen med forskellig nytårspynt og i havestuen var der dækket op til kaffe.

Beboerne skulle have forretten i spisestuen inden dronningens nytårstale. Nytårstalen skulle de se foran fjernsynet i dagligstuen, hvorefter alle kunne skåle i champagne.

Hovedretten skulle indtages i spisestuen. Når kaffen m.m. lidt senere skulle serveres i havestuen, ville en af personalet gå over på den anden side af vejen og skyde nytårsskyts af. På denne måde oplevede beboerne at se det nye år blive skudt ind.

Begge afteners forløb vidner om stor omtanke og engagement fra personalets side.

Som pårørende er vi meget taknemmelige, fordi de lægger så store kræfter i at gøre det festligt og hyggeligt for min mor og de andre beboere på Frihavnen i Vorbasse.

Else Pradsgaard