

Årsmøde d. 10 februar 2016 – Idræt om Dagen

Emmy plejer at holde nogle fantastiske beretninger til vores årsmøder, men jeg er ikke Emmy, så det bliver på et helt andet plan.

Endnu et år er gået. Jeg ved efterhånden ikke om det er dronningens eget citat eller det er Preben Kristensens.

Set med tilbageblik er 2015 gået godt for Idræt om Dagen.

Det har været nogle fantastiske gode "gåture" med god tilslutning og for det mest et hæderligt vejr. Gode kager er blevet spist og opskrifter udvekslet. Det har været gode gensyn med kendte steder og nye steder, som vi ikke vidste fandtes i vores nærområde. Gode afslutninger med "bordets glæder". Vi hører nærmere om de kommende ture.

En stor tak til "gåture udvalget".

Vi har i den første halvdel af 2015 været lidt flere deltagere pr. gang end i den sidste – ca. 55.

I møder op og er friske og tager imod alt, hvad vi byder jer! Ja, hvis der er protester, har vi ikke hørt dem.

I kommer med godt humør. Det glæder os også, at nogle kommer til en kop kaffe, en god snak og samværet om sangen.

Pensioneret idræts professor Else Trangbæk har sagt, at foreningslivet og fællesskab skal vi passe godt på. Samvær og fællesskab med andre betyder nok mere end vi lige går og tror.

Her i Idræt om dagen er vi også opmærksomme på hinanden. Hvis der mangler nogen en dag, bekymrer vi os om vedkommende er syg eller noget helt andet. Det er slet ikke så ringe endda at bo et sted, hvor man er savnet, hvis man ikke møder op.

I er gode til at hjælpe med oprydning af kaffebordet – tak for det.

Også en kæmpestor tak for hjælpen til markedet.

Pengene til hjælp ved kræmmerbad går på vores egen konto.

Overskuddet fra kaffetelt og tombola går til hovedkassen, som betaler alle Idræt om Dagens halleje, så det får vi så rigeligt igen.

Vi håber, at I vil sige ja, når der igen bliver spurgt om jeres hjælp til næste marked.

Lederne har været på en lille tur til verdens naturarv: Vadehavet.

Vi gik en lille bytur i Ribe, hvor der på trods af Byens alder stadig kan opleves nye ting. Derefter kørte vi til "Fruens vilje" og "Digegrevens gård". Vi havde en dejlig dag.

For ikke at køre i den samme trummerum, har vi været lidt på kursus.

Måske går vi tilbage til det gamle igen, men vi prøver på at komme med lidt nye tiltag.

Vores nyindkøbte Bowls spil er kommet rigtig godt i gang. Måske kan det på sigt udvikle sig til noget mere?

Maud, der har afløst Hans, der ikke ønskede at fortsætte, står nu for vandgymnastikken og aktiviteter i svømmehallen.

Ejgil er på hver gang! Det er herligt, at have en leder i folkedans – så vi kan få hjernen brugt, grint over de forskelligheder dansen måtte byde og så har vi lært at tælle til 16!!

Sven og Alice – en god forsanger og et godt klaverspil – I får os til at synge af fulde bryst – mange tak skal I have.

En rigtig stor tak til udvalget og ledere for jeres indsats på alle planer – hvor er vi heldige at have jer.

Tak til hallen og Peter m. personale for et altid godt samarbejde.

Vores visioner for fremtiden?

Måske mangler vi nye øjne for at skabe nye ideer?

I er meget velkommen til at komme med nye tiltag og ideer.

Måske er der noget helt andet I kunne tænke jer, end det vi foreslår.

Den største vision for os er, at I hver gang må gå glade fra Idræt om Dagen med en følelse af at have rørt alle muskler i kroppen incl. grinemusklerne og sangmusklerne.

En stor tak til jer alle: I er uundværlige.

På udvalgets vegne

Kirsten Nielstrup