

# Sankt Hans aften i Vorbasse

Tak for indbydelsen til at holde båletalen i aften. Synes at det er et rigtig godt initiativ at arrangere Sankt Hans i Vorbasse igen. Arrangementet er et samarbejde mellem Vorbasse camping, Dagplejen Ælle Bælle, SFJ entreprenør, Frk. Fines garn og Landsbybageren.

Sankthans er en ældgammel skik opkaldt efter Johannes Døbereren.

De færreste kan forestille sig en sankthansaften uden bål og hekse. Mange mener også stadig at naturen besidder en ganske særlig kraft omkring midsommer. Ifølge folketroen rummede urter, luft og vand maksimal styrke på sankthansaften. Overtro kalder nogle det også i dag.

Sankthans-Midsommer- Solhverv. Der er noget særligt ved den her tid på året. Naturen står i fuldt flor, og foran venter ferietiden og Vorbasse Marked. Dagene er længst og nätterne lyse og korte.

Vi vil fred her til lands og i hele verden og freden kan kun vindes hvis det gode vinder over det onde. Der er desværre lange udsigter, med det der sker rundt om os og i hele verden, men i aften står vi sammen og holder det onde væk for en stund.

Fællesskabet om et arrangement som det i aften er også med til at styrke sammenholdet i Vorbasse.

I det hele taget er der rigtige mange foreninger-frivillige og ildsjæle som støtter op om Vorbasses ve vel og tak for det. Ingen nævnt ingen glemt.

Lokalpolitikker/sognerådspolitikker blev jeg af en eneste grund og det er Vorbasse. Det er vigtigt for de mindre byer i kommunen at der er nogle repræsenteret i byrådet, så de så godt som muligt kan følge med i udviklingen i de forskellige udvalg, forvaltningen, og hvad der ellers sker i kommunen. Sognerådspolitikker er et udskældt ord, men alle 25 personer i Billund Byråd er sognerådspolitikere, men varetager selvfølgelig hele Billund Kommunes interesser. Det har taget mange ting med sig at blive lokalpolitiker. Medlem af et parti socialdemokratiet, lokalrådet og koordinationsudvalget i Vorbasse. Som altid er der mange spændende projekter i gang i Vorbasse lige nu ikke mindst byfornyelsen. Jeg er jo ikke indfødt og bliver det

nok heller aldrig, men har boet i Vorbasse siden 13. februar 1973, - 9 mdr. i Grindsted. Kunne bestemt ikke tænke mig at bo andre steder. Vi har alt hvad hjertet begære i Vorbasse, vi skal bygge på - og ikke lade de store byer i kommunen Grindsted og Billund centralisere og tage noget fra os. Det er ikke altid den billigste løsning der er til gavn for de små byer i kommunen.

Som lokalpolitiker er der altid nogle storme man skal igennem i en valgperiode. Lukning af busruten fra Billund til Vorbasse via Skjoldbjerg, som kom meget pludselig var meget ubehageligt specielt for Skjoldbjergs vedkommende. Nu har vi fået en discount løsning med 3 afgang om dagen fra august måned. Der har også været nogle andre mindre storme undervejs.

I er altid velkomment til at henvende jer, jeg drukner ikke i borgerhenvendelser, men lover selvfølgelig heller ikke noget. Et af de problemer vi ikke har fået løst endnu er udkørslen fra Nebelvej ud på Hovborgvej hvor oversigtsforholdene er meget dårlige. Det er ikke fordi vi ikke har prøvet og vi giver ikke op.

Synes i det hele taget at det er rigtigt spændende at være lokalpolitiker, og har et rigtigt godt samarbejde med Jørn Poulsen fra Venstre som bekendt er den anden lokalpolitiker i Vorbasse som er valgt ind i byrådet.

## Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer