

En lærke letted, og tusind
fulgte,
og straks var luften et
væld af sang.
De tusind tårne tog til at
tone.
så landet fyldtes af
klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og
hvidt,
og det var forår og Danmark
frit.

Det var en morgen som
tusind andre
og ingen morgen i tusind
år,
da Danmark vågned med klare
øjne
til glædestimer og
frimandskår,
og landet lyste fra sund
til klit,
for det var forår og
Danmark frit.

Vi mindes stille de tapre
døde,
hvis navne lever i Danmarks
navn,
og takken søger til dem,
der segned,
og dem, der sidder i tunge
savn.
Gud trøste dem, der har
lidt og stridt,
til det blev forår og
Danmark frit.

For 75 år siden den 4. maj 1945 om aftenen afsluttedes de fem tunge besættelsesår. I hele landet blev der festet. Helt bestemt også i Vorbasse. Især festede man i familierne og blandt venner og naboer. Vi kender historierne om, at mørklægningsgardinerne blev revet ned, og man myldrede ud på gader og pladser for i fællesskab at juble over den genvundne frihed. Også områdets frihedskæmpere var "oppe at køre", for de skulle i de kommende dage varetage vanskelige opgaver på Frihedsrådets vegne.

I Nebel gik flagene til tops den 5. maj:



Sådan har det sikkert også været i Vorbasse, hvor man i de første dage hørte rygter om, at Montgomerys styrker på sejrstoget op gennem Jylland ville komme gennem Vorbasse på vej fra Kolding. Så kunne flagning ikke gøre det. Foreningerne gik sammen om at rejse en stor æresport ved indkørselen til byen. Æresporten blev rejst, og befolkningen strømmede til for at modtage de engelske styrker. Man ventede og ventede og måtte til sidst konstatere, at der ikke var hold i rygterne, og skuffelsen må have været stor. Arkivet har et enkelt billede fra situationen ved Østergård, som nu er fjernet.



Sven Tygesen har i 2006 skrevet om disse ting i Sognebladet. Her følger et lille udsnit:

D. 17. juni blev der indbudt til stor frihedsfest i Vorbasse. Det var samtlige foreninger og menighedssamfund, der stod bag indbydelsen. Festen samlede stor deltagelse, men man savnede én, læge Clausen. Det var et skår i glæden hos arrangørerne. Men Clausen havde ikke lyst til at holde fest. Han følte, at udviklingen havde taget en gal retning i Vorbasse, og at der var sket for mange urimelige ting i modstandsbevægelsens navn. De fleste af de mennesker, der blev interneret i Sdr. Omme, blev sat på fri fod efter få dages forløb. De begivenhedsrige majdage fik ende, og livet i byen og sognet fandt snart tilbage til de vante former, dog uden tyskernes tilstedeværelse.

Frihedsmøde i Vorbasse

Søndag den 17. Maj afholdes et Frihedsmøde på Emil Askjærs Festplads.

PROGRAM:

Kl. 14.30 Musik og Sang paa Festpladsen
Kl. 15.00 Sogneraadsformanden aabner Mødet, hvorefter Folketingsmand Erik Appel taler.
Kl. 16.30 Musik, Fællessang og Tale ved Pastor Tobiasen, Kolding. Afslutning ved Lærer Thomsen

Kongesangbogen medbringes. Entre 1,50 Kr. Eventuelt overskud gaar til Bornholm. I Tilfælde af daarligt Vejr holdes Mødet i Hotellets Telt. Alle indbydes venligst.

Samtlige Foreninger og Menighedssamfund i Vorbasse

Båret af glæde og lettelse over igen at være en fri nation viste Vorbasse også i 1945, at man kunne stå sammen om de store opgaver

Traditionen med at sætte lys i vinduerne den 4. maj om aftenen har været brugt i alle vinduerne på den røde skolefløj ud mod vejen i jubilæumsår.

Også i år giver det mening at mindes og at lade lysene brænde som symbol for håbet om afslutningen på den aktuelle Corona-pandemi.

Lokalhistorisk Arkiv
JM